

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 31 JULIJ 1869

INGEZONDEN STUKKEN

M.d.R.!

Smilde den 30 Juli 1869.

Op vele plaatsen in ons land is de verkiezing afgelopen, in enkele plaatsen moet nog eene herstemming plaats hebben. Ook dit is het geval in onze gemeente. Aangenaam zou het mij dus zijn, wanneer UEd. een plaatsje kon inruimen in uw geëerd dagblad tot opname van het onderstaande. Hoewel ik mij weinig, ja ik durf zeggen bijna nooit met courantengeschrijf bemoei, meen ik toch in het belang onzer gemeente eens meê te moeten spreken.

Aanstaanden Dingsdag den 3 Augustus moet hier eene herstemming plaats hebben tusschen 6 candidaten, welker namen ik overbodig acht mede te deelen, omdat ze bij de kiezers hier genoeg bekend zijn.

Evenwel meende ik de kiezers opmerkzaam te moeten maken - afgezien van alle twist en oneenigheid die aan deze plaats nogal eigen is – dat ze mannen kiezen, die de belangen van de Smilde(die even als onze maan tegenwoordig is, nl. afnemende), met hart en ziel weten en kunnen voorstaan, op welk gebied ook, hetzij stoffelijk zoowel als zedelijk.

Dat ze mannen kiezen, die een gezond verstand, helder oordeel en uitgebreide kennis bezitten; mannen die in den raad niet zitten te slapen als een vroegere *Hessels*, en als de president zijn oordeel vroeg, met een geeuw uitriep: naar de galg! naar de galg! Hier zouden we kunnen zeggen: naar het werkhuis! Neen! dat er mannen gekozen worden, die het hart op de goede plaats hebben, die weten wat het beteekend *mensch* te zijn en wat het zeggen wil *raadslid*.

Kiezers van de Smilde! kiest dan mannen, zooals ik, en velen mijner geestverwanten met mij, zullen doen, en die ik u bij dezen met de meeste hoogachting aanbeveel, n.l. de heeren:

P. Wessemius,

M.A. Hoogerbrugge en

J. Joffers.

Kiezers! ja allen die op eerlijke wijze hunnen invloed laten gelden, bevordert zoo veel gij kunt, dat deze mannen gekozen worden. Laat u niet opwinden door partijgeest, want later zult gij moeten bekennen en ondervinden (dat ik niet wensch), dat gij niet mis getast hebt. Waarlijk het is niet goed aan de eerste opwelling des harten gevolg te geven. Herinnert u eenvoudig de spreuk: “Bezint eer gij begint!” Ik beken het ronduit, ook ik heb mij wel eens in die vlaag van waanzinnigheid laten meêsleepen, doch moet eerlijk bekennen, dat zulks in strijd is met mijn gevoelen en ook in strijd is met de ware belangen van eene gemeente van 6000 zielen.

Kiezers! laat het dus op den 3 Augustus bij de stembus blijken; dat gij nog gevoel hebt van een woord van opwekking; en als inwoners van de Smilde ook de belangen weet te behartigen van de plaats uwer inwoning.

Nogmaals, kiest mannen van gezond verstand, helder oordeel, uitgebreide kennis, en niet overdreven zuinigheid, en die weten wat het beteekent tegenover eene gemeente: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.” Dus de stem uitgebragt op de heeren

P. Wessemius,

M.A. Hoogerbrugge en

J. Joffers.

Een kiezer.

N.C.O.